

Veelzijdig Limburg

31 augustus tot en met 4 september 2015 in Valkenburg





De Vakantiegangers:



HERWIG



EDIE



OLGA



JANCO

De begeleiders:



Theo



Natasha

Vakantie adres: Landal Kasteeldomein 'De Cauberg' in Valkenburg.



Dag 1 - maandag 31 augustus -

Op reis van Arnhem naar Valkenburg

Vanuit Arnhem en via Veenendaal vertrekken wij met de bus naar Limburg.



Onderweg op een parkeerplaats hebben we een broodje gegeten en wat gedronken.



Daarna in één keer door naar Valkenburg.

Het is lekker warm in de bus en we zingen mee met de CD's.



Wij hebben geluk! Wij krijgen namelijk niet een 6-persoonshuisje, maar een huis voor 10 personen met vijf!!! slaapkamers. Iedereen heeft dan ook zijn eigen slaapkamer. Wat een luxe.



Op naar het centrum van Valkenburg naar de supermarkt. We halen gezonde dingen, maar ook lekkere dingen, want wij zijn op vakantie.

Op weg naar het huisje, stoppen we even bij de Frituur (Limburgs voor een snackbar) voor een lekker patatje met een kroket of frikandel.



Daarna lekker relaxen bij de TV.

Iedereen is toch wel moe van de warme en lange reis in de bus.

We gaan dan ook op tijd naar bed.



Dag 2 - dinsdag 1 september -

Wij gaan vlaaien bakken in Schimmert



Eerst lekker ontbijten met warme croissantjes uit de oven.

Het regent in de morgen. We blijven wat langer thuis. Iedereen vermaakt zich prima. Herwig maakt een mooie tekening voor het huis.



Daarna naar Schimmert, naar het Boerderijmuseum. In dat museum hebben ze oude tractoren en machines. Leuk!





Omdat de vlaai een uur in de oven moest, kregen we tussendoor een rondleiding. Dat was heel leuk.





Onze vlaaien zijn klaar!! Wat zien ze er lekker uit.



En ze smaken ook heerlijk. Lekker smullen hoor.



Na het museumbezoek met de bus naar de Aldi in Nuth voor de boodschappen. We hebben ook ansichtkaarten gekocht.

Thuis bakt Theo pannenkoeken. Ze waren heerlijk! Pannenkoeken met spek, naturel en appel.



Bij de koffie krijgen we het toetje: yoghurt met vruchtjes



EN

Het was een leuke TOP-dag.



Dag 3 - woensdag 2 september -

Met de stoomtrein van Simpelveld naar Valkenburg



Maar eerst goed ontbijten. Met een eitje.



Daarna naar Simpelveld waar we op de stoomtrein stappen naar Valkenburg.



De voet van Olga wijst ons de weg naar de stoomtrein.

De treinen zijn oud en heel leuk. We hebben er veel zin in.





Het station is ook heel mooi.



Voordat we instappen, eerst een groepsfoto met de conducteurs.





Janco maakt een praatje met de machinist.



Janco en Theo hebben een goed gesprek.

We mogen zelf een plek uitzoeken en gaan in de 1^e klas zitten.



Aangekomen in Valkenburg gaan we eerst op een terrasje zitten. De zon schijnt, we hebben koffie en vlaai. Lekker.



Daarna komt de kleine treinbus die ons meeneemt door Valkenburg. Mooie gebouwen en prachtige omgeving. Kijk maar.



Janco zit lekker voorin bij de chauffeur.

Daarna gaan wij weer terug met de stoomtrein naar Simpelveld.



Nog even wat rondkijken!



We hebben ook een SELFIE gemaakt!



De reis gaat door naar het 3-landenpunt. In de bus is het gezellig.



Bij het 3-landenpunt is het ook het hoogste punt van Nederland.



En natuurlijk de 3 vlaggen van de 3 landen.





Janco en Natasha hebben veel plezier.



Edie en Olga ook.

Leuke plek voor een groepsfoto.



We hebben ondertussen honger en gaan lekker eten op de Gulpenberg.



We eten vis, vlees en kip en ijs als toetje. Lekker!!!!



's Avonds lekker relaxen en een beetje stoeien.



Dag 4 - donderdag 3 september –

Bootreis van Maastricht naar Luik.

Vroeg op! Want we gaan om 8 uur al naar Maastricht. Met deze boot vertrekken wij om 10 uur naar Luik.



We varen over de rivier de Maas.



Dit is de Sint Servaasbrug. Deze brug is meer dan 800 jaar oud.



We komen bij de sluisen. We stijgen 15 meter! Best spannend.



We mogen even kapitein van het schip zijn. Stoer, hè?



En ook Janco, Olga en Edie voelen zich een echte kapitein!



Daarna snel door naar Luik.

In Luik maken we een wandeling.



We hebben onze lunch op een verwarmd terras. Lekkere omeletten en Croque Monsieur (het Belgische woord voor tosti).



Daarna gaan we naar de kathedraal van Luik, maar eerst een gezellige groepsfoto.



Helaas zijn we maar kort in Luik, omdat de boot weer teruggaat naar Maastricht. Terug ook weer door de sluisen, maar nu 15 meter zakken. Dat is echt heel leuk om te zien. Al dat water!



Om 6 uur 's avonds zijn we weer in Maastricht en we gaan terug naar Valkenburg. Terwijl Olga de tafel dekt, halen Janco en Theo chinees eten. Dat vinden we allemaal lekker.



Later op de avond hebben we allemaal nog een stuk pruimenvlaai.



Dan de koffer inpakken, nog een beetje TV kijken, kletsen met elkaar en een spelletje doen.



Dag 5 - vrijdag 4 september -

Terug naar huis

Maar eerst ontbijt!



Terug naar huis. In de bus.



Wij hebben een heerlijke vakantie gehad!!



En natuurlijk tot volgend jaar!